

Verksamhetsberättelse 2015 – 2016

Stockholms Fredsförening

Styrelsens sammansättning

På årsmötet 28 mars 2015 valdes följande styrelse och förtroendevalda:

Ordförande

Hannes Aspåker (nyval på 1 år)

Ludvig Perman (nyval på 1 år)

Styrelsemedlemmar

Tania Tovatt (valdes in på 2 år 2014)

Danica Lundin (nyval på 2 år)

Zargham Asadi (fyllnadsval på 1 år för Johanna Mannestål)*

** Zargham har lämnat sin styrelseroll och är i numera inte en del av styrelsen*

Valberedning

Kristofer Duarte (sammankallande)

Björn Eriksson

Revisor

Eva Hakami (revisor)

Agnes Hellström (revisorssuppleant)

Aktiviteter

Bokbord

Stockholms Fredsförening har under året haft bokbord på flera tillställningar, för att sprida vårt namn och vårt budskap. Vi deltog med bokbord på Sidas Aktivitetstorg; på Kulturhusets fredsdag som anordnades 70 år efter Andra Världskrigets slut; och vid julmarknaden Schysst Jul på ABF-huset. Vid Schysst Jul deltog vi även med föreläsningar: en om Svensk Vapenexport (med Kajsa Sörman) och en om Ukraina (med Pelle Sunvisson).



Debatt om svenskt Natomedlemskap

Den 27 maj anordnade vi tillsammans med Utrikespolitiska Föreningen en debatt om svenskt Natomedlemskap på Stockholms Universitet.

Svenska Freds ordförande Anna Ek deltog i debatten tillsammans med bland annat Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson, Jakop Dalunde, Centerstudenters ordförande Alfred Askeljung samt Linda Nordlund, ordförande för LUF.

Stockholms Freds ordförande Hannes Aspåker medverkade som moderator.



Fredsläger för ungdomar – Imagine Peace

Varje år anordnar Stockholms Fredsförening ett fredsläger på Åland, där ungdomar i alla åldrar får möjlighet att diskutera vad fred innebär och hur man skapar en hållbar sådan. I år ledde tyvärr många avhopp i sista minuten till att det var färre deltagare än vanligt, men de 6 ungdomar som deltog var både peppiga och kunniga.

En reseberättelse från Danica Lundin, som deltog på lägret

Juni 2015 organiserade Svenska Freds återigen sitt sommarläger "Imagine Peace" på Gregersö i Åland. Påbörjat med träff på Stockholms sluss, fortsatt på färja och så klart själva ön. Under lägret fick deltagarna lära sig om Fredshistoria, nutida fredsfrågor, undersöka ordet freds definition, och reflektera med tanke på hur militarism normaliseras i vardagen.

Svenska Freds förstår vikten av klar kommunikation såväl som öppen diskussion inom byggandet av en fredligare värld. Därför undervisades det om vad bra presentation och pedagogik innebär medan alla fick uttrycka funderingar och känslor minst två gånger om dagen i rundor. Under fredslägret fick deltagare till och med chans att prova på en hel veckas vegansk diet tillagad av den flitige kocken Olle Lundell, för att testa en lite mer fredlig kost.

Sommarlägret började med en presentation om den obekväma Geopolitiska historien Åland genomgått, och hur Nationernas Förbund tillsammans med lokala autoriteter lyckades stoppa ett internationellt kris med genom diplomati.

– Följande dagar besöktes vi av en rad talare inkl. Tanja Holm, journalisten bakom boken "Jemen är bra!". Holm berättade om den tid hon bott i Jemen, om sensationalism inom journalistiken, och vilken slags översimplifiering som uppstår inom krigsreportage.

– Två teaterpedagoger som berättade om "Performance Art" och uppmanade oss att prova politisk teater själva.

– Klara Bengtsson berättade om sin tid med Österlens Folkhögsskola, då hon varit i Uganda Kenya och Zimbabwe. Hon underströk viktiga frågor om fredsbyggande i Afrika, inklusive "White Savior Industrial Complex".

– Danica Lundin, som är styrelsemedlem inom Stockholms Fredsförening och som jobbat på Svenska Freds kontor berättade om det organisationen gör och hur man kan bidra hjälp inom lokalföreningen.

– Sanna Amani talade om sin vistelse i Palestina. Hon berättade sen om könsnormer, konsroller, och biologisk skillnad på människor versus social skillnad.

– Pelle Sunvisson var inte bara handledare under hela helgen, utan delade också ut sin bok 2041 gratis till deltagare såväl som presenterade om politisk historia i Afghanistan.

På kvällarna fick man delta i lekar, häng och filmkväll. Bland filmerna som visades var Joyeux Noel, en Fredsbaserad film baserad på en sann historia då en grupp Skottiska, Franska och Österrikiska trupper avbröt sitt skyttegravskrigande under andra världskriget för att fira jul tillsammans. En till starkt upplysande film var "Pray the Devil Back to Hell", dokumentärberättelsen om kvinnorna i Liberia som runt året 2003 organiserade sex strejk och tog hjälp av fredfulla metoder för att bygga ordning i det sociala helvete som uppstått i deras land.

Sista dagen städades hyreslokalen av deltagare och handledare. Alla gjorde en slutlig runda, och tog lugnt färjan tillbaka till Stockholm.

Prideparaden

Som vanligt så deltog Stockholms Fredsförening i Stockholm Pride den 6 augusti, tillsammans med Svenska Freds. Vi gick med mottot "Make Love Not War".



Inspirationshelg 13 – 15 november

Stockholms Fredsförening var medarrangör till den inspirationshelg som Svenska Freds anordnade 13 – 15 november. Inspirationshelgen skedde en hel helg på Kärsöns lägergård på Drottningholm, och innehöll allt från inspirerande föreläsningar till workshops och praktiska metoder på hur vi kan arbeta med fredsfrågor här i Sverige. Sammanlagt hade inspirationshelgen runt 30 deltagare.

Medlemsmöten

Sedan november har vi organiserat regelbundna medlemsmöten i föreningen. Målet har varit två möten i månaden, en temakväll och ett vanligt medlemsmöte. Temakvällarna har behandlat allt från värnpliktens historia till workshops om aktivism och bokcirklar. Under julen har det hållits en bokcirkel med boken Bevara Alliansfriheten – Nej till svenskt Nato-medlemskap.

Hittills har det hållits totalt fem medlemsmöten, som har besökts av mellan 12 och 16 deltagare per möte.

Alla Hjärtans Dag

Alla hjärtans dag ska vara en dag av omtanke och kärlek. Därför beslutade sig Stockholms Fredsförening för att ägna dagen åt att sprida ett glädjande budskap: På Götgatsbacken i Stockholm delade vi den 14 februari ut en egentryckt tidning fylld med glada nyheter om nedrustning och försoning.

Tanken med tidningen var att visa hur otroligt mycket resurser som läggs på militära ändamål världen över, och vilken positiv kraft man hade kunnat skapa om dessa resurser istället hade lagts på andra ändamål.



Love and Peace United

Även i år har Stockholms Freds och RFSU:s gemensamma mixlag Love and Peace United deltagit i Korpen Stockholm. De spelade självfallet alltid fredligt och kärleksfullt.

